



## DIT WAS... DE ZOMERPATIO!

De warme dagen liggen al een hele poos achter ons. Aan Schijnpoort, in het Noorden van Antwerpen, streek de voorbije maanden een Zomerbar neer, de Zomerpatio. Geen zomerbar van de Zomer van Antwerpen, geen hippe tent met dure cocktails. De Zomerpatio is een plek waar je gewoon mag zijn. Waar dak- en thuislozen in het bijzonder een kop koffie of een warme maaltijd krijgen, waar ze mogen deelnemen aan activiteiten of hun verhaal kwijt kunnen. Een samenwerking tussen Free Clinic vzw (De Nomaad), Bond zonder Naam, Stad Antwerpen en CAW Antwerpen.

De Zomerpatio is een vrijplaats. Je hoeft er niets. Maar als je wil, kan je meedoen. Sterke handen en goeie oren zijn er voort-

durend nodig. De medewerkers maken liever geen onderscheid tussen zichzelf en de bezoekers. Ze zoeken samen naar een modus vivendi. Vanuit gelijkwaardigheid. Elke dag is een nieuwe dag, elke dag ook een nieuw begin.

Pascal Tuteleers, die samen met collega Tine er de handen uit de mouwen steekt vanuit Bond zonder Naam, verwoordt treffend waarom de Zomerpatio zo mooi bij BZN past:

“BZN geeft ons de vrijheid om het op onze manier te doen samen met de Nomaad. Dat is eigenlijk een manier van aanpak die helemaal aansluit bij de visie van BZN. Wij nemen onze tijd, wij vinken niet af, wij denken niet aan bestraffing bij incidenten, wij luisteren, wij gaan in dialoog, wij beginnen elke dag

opnieuw. Daarnaast geloven wij in het talent van onze mensen. Wij staan naast hen. Betutteling is niet op zijn plaats, daarmee geef je geen kracht aan mensen. Wij bevestigen hun eigen kracht.”

### **Jullie zijn misschien niet zo bezig met cijfers. Maar de Zomerpatio is een groot succes!**

“Ja, dat is zo. In drie maanden tijd kregen we meer dan 8000 bezoekers over de vloer. Gemiddeld meer dan honderd per dag. 62% meer dan vorig jaar. Het heeft zeker te maken met onze aanpak, de gemoedelijkheid, de vrijheid, het respectvol omgaan met elkaar waar we heel erg op hameren. En het heeft ook te maken met corona. Wij hebben een buitenplek gecreëerd die toch gezellig is en waar je veilig kan samenkomen. Wij waren ook open toen collega-plekken de deuren sloten, wij blijven gratis eten en drinken aanbieden – dat is zo belangrijk. Een gevulde maag brengt mensen tot rust. Ze krijgen zin in andere zaken, in samen iets ondernemen, in luisteren naar elkaar.”

### **Wat drijft jou om precies dit werk te doen?**

“Goh, ik heb al vanalles gedaan in deze sector. Lesgegeven aan de hogeschool bijvoorbeeld. Een boek geschreven over sociale activering. Maar diep vanbinnen ben ik een sociaal werker, met hart en ziel. Laat mij tussen de mensen staan en van daaruit mijn job doen. Met zo weinig mogelijk verschil tussen begeleiders en doelgroep.”



## **DE ZOMERPATIO WORDT WINTERDAGOPVANG**

Ook in de winter blijven Pascal en Tine vanuit Bond zonder Naam de Zomerpatio ondersteunen. Nu in een verwarmde tent. Coronaproof natuurlijk.

De voorbije maanden mochten wij al rekenen op jouw steun voor de Zomerpatio. Draag jij nu ook bij aan de Winterdagopvang? Warmte in koude dagen!