

## Wees geen zwart-witkijker, kies kleur!

Omarm verschillen, oordeel niet.  
Of toch zeker niet te snel.  
Niet alles laat zich vangen in zwart of wit  
Wie denkt in kleur, ziet meer dan één kant.

Voeg kleur toe aan wat lelijk is,  
verlicht het zwartste zwart.  
Zet schoonheid en goedheid in de verf,  
zing luid 'la vie en rose'.

Teken regenbogen in de lucht,  
zie álle kleuren graag.  
En als je kopje onder gaat in grijs,  
kleur dan je dagen zacht.

Het leven is warm en rijk in kleur.  
In de plooien tussen zwart en wit,  
precies daar schuilt de nuance.

Wees geen zwart-witkijker, kies kleur!



**BOND  
ZONDER  
NAAM**  
VANUIT HET HART

