

Lachende monden bijten niet!

Ongelofelijk wat een lach vermag!

Je kan je een kriek, een bult of een aap lachen.
Je kan schateren, schuddebuiken, plat liggen
en het zelfs in je broek doen van het lachen.

Je kan lachen in je vuistje of als een boer met kiespijn.
Al lachend spreekt de zot de waarheid.
En met een kwinkslag sla je de ander zo uit het veld.

Je kan recht lachen wat scheef zit.
Het leven trotseren met een lach.
Of met een glimlach iemands dag goed maken.

Maar bijten? Nee, dat niet.
Daar is een lach niet voor gemaakt.
Lees er de gebruiksaanwijzing maar eens op na:

Lachende monden bijten niet!



**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART

