

**Tegen onverschilligheid  
maak je zelf het verschil**

De vijand van liefde is niet haat, maar onverschilligheid.  
De vijand van hoop is niet wanhoop, maar onverschilligheid.  
De vijand van vrede is niet geweld, maar onverschilligheid.

De vijand van goed is niet kwaad, maar onverschilligheid.  
De vijand van geloof is niet twijfel, maar onverschilligheid.  
De vijand van harmonie is niet conflict, maar onverschilligheid.

Een simpel schouderophalen  
dooft de passie, doodt compassie, smooit het leven in de kiem.  
De vijand van leven is niet dood, maar onverschilligheid.

Sta niet aan de kant.  
Laat het aan je hart komen, trek het je aan!  
Tegen onverschilligheid, maak je zelf het verschil.

