

De ander dat zijn wij

We zijn allemaal anders
dat hebben we gemeen

Kleur, religie, gender, taal
sociaal, liever alleen

Zoveel geschillen en verschillen
dat maakt ons wel eens bang

We vrezen wat ons vreemd is
gaan onze eigen ikjes-gang

De hel, dat is de ander
sprak een oude filosoof

Terwijl we toch allemaal mens zijn
dat is wat ik geloof

Het is tijd voor empathie
Omarm, verwarm, vertrouw

Kijk in de spiegel en besef
Hoe hard die ander lijkt op jou

De hel dat zijn de ander,
maar de ander dat zijn wij
Het is een hel zonder de ander
en de ander dat zijn wij



**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART

