

Geven, daar krijg je nooit genoeg van

Ik geef je
Ik geef om je

Aandacht, tijd, een glimlach
Warme soep en boterhammen

Een plekje om te schuilen
Een pakje van mijn hart

Ik geef graag
En nooit met mate
Een compliment, een kopje troost, een stem
Ik geef wat mist
Wat jou ontbreekt
Licht in het donker
De liefde een gezicht

Al dat geven maakt mij blij
Het geeft mij zin

Wat een cadeau
Wat een geluk dat ik mag geven

Want ik geef je
Ik geef om je
En daar krijg ik nooit genoeg van



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART

