

Hoop geeft moed

Een sprankel is genoeg om het donker te verlichten.
Eén genster volstaat om je hart te verwarmen.
Een zuchtje is al voldoende om je hoofd op te ruimen.

Hoop geeft licht waar je het niet ziet zitten.
Hoop geeft zuurstof als je op je adem trapt.
Hoop stuwt ons voort, ook in moeilijke dagen.

Om te gaan voor wat in ons brandt.
Om niet bij de pakken te blijven zitten.
Om de verandering te zijn, waar we naar verlangen.

Hoop is ons verzet tegen de onverschilligheid.

Hoop beweegt.
Hoop engageert.
Hoop geeft moed.

Durf jij hoop te hebben?
Heb jij de moed om hoop te zijn?



**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART

