

Dank de aarde, ze geeft niet op

Ga naar buiten.

Kijk eens goed om je heen.
Kijk omhoog, zie je die blauwe lucht?
De voorbijtrekkende wolken,
de vogels, de vlinders, de bijen,
de libellen die over het water scheren?

Kijk ook omlaag.
Voel het gras onder je voeten.
De miljoenen sprietjes die je tenen aaien.
De kriebeldiertjes, soms met een rood schild en stippen.

Alles wat er is, is niet van jou.
Het was er al, eeuwen en eeuwen.
De natuur geeft ons zuurstof, laat ons ademen.
En nu is het de hoogste tijd dat wij, als bewoners en behouders van
het paradijs,
de aarde geven wat ze nodig heeft: respect en zorg.

Ga naar buiten
en dank de aarde die nooit opgeeft.



**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART

