

Schoonheid voor iedereen

Behalve een dak boven ons hoofd,
een bed, een bad, een brood
hebben we nood aan gloed en glinsters.

De schoonheid van kleuren, van geuren, van smaken.
De kracht van verbeelding en verhalen.
De troost van muziek en woorden.
De ruimte om nu en dan te ontsnappen aan het dagelijks bestaan
en ons van mens tot mens tot ontroerends toe
te laten raken.



**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART

