

**Wie blijft,  
is nooit helemaal  
vertrokken**

Elke herfst herdenken we heel bewust wie er niet meer is.  
We voelen het gemis van wie ons nabij was meer dan anders.  
De dagen zijn donker. We treuren.

Gun jezelf je verdriet.  
Hou je niet sterk. Jouw pijn mag er zijn.

Wil je er zijn voor wie achterbleef?  
Deel herinneringen. Vertel verhalen van toen.  
Luister gewoon. Stuur een kaartje.  
Laat weten dat ook jij nog aan de dode denkt.

Want wie blijft, is nooit helemaal vertrokken.



**BOND  
ZONDER  
NAAM**  
VANUIT HET HART

