

Je bent liever met een lach

Zegt de ene bondgenoot tegen de andere:

Waarom knip jij je haag zo laag?
Om jou te begroeten. Ik zie je graag.

Waarom ben ik verkouden en jij gezond?
Wil je me besmetten met een kus op de mond?

Wat zei de Vlaming tegen de Waal?
Kom hier dat ik je vastpak, vriendschap kent geen taal.

Waarom regent het elke dag?
Regen doet groeien. Je bent liever met een lach.

