

## **Verbeter de wereld, begin bij jezelf**

Allemaal dromen we van een warmere wereld.  
Een plek waar elk mens gezien en gehoord wordt.  
Waar niemand vergeten wordt.  
We dromen zo groot, dat we vergeten:  
solidariteit is handelen.

En beginnen kan bij jezelf.  
Vraag je af hoe jij jouw steentje kan bijdragen.  
Vraag je af hoe jij kan groeien in empathie en zorg.  
Vraag je af wat échte solidariteit voor jou betekent.  
En weet: elke druppel telt.

