

De zee van tijd heeft het mooiste strand

In de zomer zijn we lomer dan anders.
Alles verloopt trager. We nemen onze tijd.
We genieten van lange avonden.
We voeren gesprekken zonder einde bij de ondergaande zon.
We koesteren de dagen die straks weer korten voor ze lengen.

Hoe houden we dat gevoel vast?
Dat gevoel van eindeloze tijd?
Dat niets moet maar zoveel kan?
Hoe blijven we drijven op de warme golven van die kalme zee?

Sluit je ogen.
Voel de zee.

De zee van tijd heeft het mooiste strand.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART