

Iedereen heeft iemand nodig

Wat zijn wij zonder elkaar?
Zoveel mensen voelen zich niet verbonden.
Ze leven in de schaduw van ons bestaan.
Achter gesloten deuren.

Het kan zomaar je buurman zijn.
Een vergeten kennis, een verdwaalde vriend.
Een stille collega.
Een glimlach doet nochtans al deugd.
Een warme begroeting.
Een open blik.
En de vraag hoe het nu écht gaat.

Iedereen heeft iemand nodig.
Wil jij iemand voor iemand zijn?

