

Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels

In ieder mens schuilen talenten.
Het is aan jou om ze te willen zien.
Kijk niet naar wat iemand niet kan.
Ga op zoek naar wat iemand wel kan.

Weet je nog hoe heerlijk het was toen je een schouderklopje kreeg?
Weet je nog hoeveel deugd het deed toen iemand zag waar jij goed in bent?

In ieder mens schuilt de mogelijkheid om te groeien.
Geef water, geef zon, geef liefde.
Wees overvloedig met aandacht.
Geloof in de ander.

Uit een zachte pluim groeien sterke vleugels.

