

Klein geluk is groot geluk

Wat is geluk?

Wie al eens met zijn kop tegen de muur liep,
wie al iemand verloren heeft,
wie al eens in de knoei zat met zichzelf,
wie het diepe dal heeft ervaren en de ravijn gezien,
die weet dat het antwoord niet zo simpel is.

En tegelijk ook wel.
Want klein geluk begint elke dag aan je voordeur.
De zon die schijnt.
De buurman die je begroet.
Een eerste krokus bij de laatste winterkou.

Als je in het kleine het mooie ziet,
is klein geluk altijd groot geluk.



**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART

 **Vlaanderen**
verbeelding werkt