

Elke dag is een nieuw begin

Slecht geslapen?
Ruzie gemaakt?
Muizenissen en gepieker?

Wees lief voor jezelf.
Je hebt geprobeerd. Je hebt gedaan wat je kon.
Ook al liep niet alles zoals je wou. Ook al is niet alles opgelost.
Zet zachtjes achter elke dag een punt.
Of een komma.

Zodat je morgen kan verder schrijven aan je verhaal.
Met frisse moed en een helder hoofd.
Elke dag is het begin van een nieuw begin.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART