

## **Er is meer dan één weg**

Ken je dat gevoel van grote twijfel?  
Dat je niet weet welke kant uit?  
Tobben en piekeren, slapeloze nachten.

Je luistert naar vrienden.  
Je krijgt advies van familie.  
Je leest iets.

Luister je ook naar jezelf?  
Wat zegt je hart?  
Wat voel je?  
Wat denk je?

Geef jezelf de tijd.  
En overweeg ook alle zijpaden.  
Er is meer dan één weg.



**BOND  
ZONDER  
NAAM**

VANUIT HET HART