

## Zullen we samen?

Dat idee uitwerken, die kast in elkaar zetten, die lege zondag doorbrengen.

Die kamer opruimen, die taak voltooien, dansen.

Een maaltijd bereiden, water uit de kelder pompen, een artikel schrijven.

Boodschappen doen, ramen lappen, de stoep schrobben.

Papieren sorteren, stof afnemen, koffie drinken.

Belastingen aangeven, aardappelen schillen, fietsen.

De voordeur poetsen, brood bakken, een boomhut bouwen.

Gewoon leven.

Het is niet omdat je alles in je eentje kan, dat het ook in je eentje moet.

Zullen we samen?



**BOND  
ZONDER  
NAAM**

VANUIT HET HART