

Mag het wat zachter?

Waar woorden wapens worden, krijg je oorlog. Dat is niet wat we willen. Daarom is het zo belangrijk je woorden te wikken en te wegen. Met je hoofd én met je hart. Om dicht bij jezelf te blijven en goed te luisteren naar wat de ander jou vertelt. En naar wat dat met jou doet.

Hoe vul jij dat verhaal aan? Wat wil jij vertellen en hoe ga je dat doen? Kies voor liefdevolle communicatie, ook in het heetst van de strijd. Of misschien, net dan! Laat je taal mild zijn, niet opruiend. Laat je zinnen verzoenen, niet uit elkaar drijven.

De wereld is al hard genoeg.
Mag het wat zachter?



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART