

Liever raken met waarheid, dan troosten met leugens

Dit tijdperk van fake news.
Van onszelf bedwelmen met praatjes voor de vaak.

Hoe weten we nog wat waar is en wat niet.
Maar ook: willen we zélf de waarheid kennen?

Verdragen we tegenstand, de scherpe opmerkzaamheid van
een vriend?
Hoe gaan we om met ongemakkelijkheid?
Hoe vertellen we iets dat moeilijk is of pijn kan doen?
Wat mag ik jou vertellen?
Wanneer hou jij mij een spiegel voor?

En toch.
Zeg mij wat je denkt. En zeg het zacht en zeg het oprecht.

Je mag me raken met waarheid. Want leugens troosten niet.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART