

Meningen gaan de wereld niet veranderen. Voorbeelden wel.

Er wordt zoveel gezegd, gefluisterd en geroepen. Hard geroepen zelfs. Op straat en nog meer waar het gemakkelijk is om je te verschuilen, op sociale media. Op allerhande fora waar je je gal kan spuwen. Je gedacht zeggen over wat jij vindt dat er fout gaat in deze wereld.

Daarmee veranderen we de wereld niet.
Onze planeet herstellen, vraagt doeners.
Durvers en dromers. Mensen die hun nek uitsteken.

Niet iedereen durft evenveel.
Je nek uitsteken vraagt moed.
Opkomen voor wat je belangrijk vindt, eist kracht.
Maar kijk eens om je heen. Je bent niet alleen. Er zijn zoveel mensen die net dat doen. Die zwijgen op plekken waar alleen maar geschreeuwd wordt en die alles geven op plekken waar schoonheid en troost het hardste nodig zijn.

Volg hun voorbeeld. Volg hun spoor. Doe mee.

Lees ook wat de spreuk van deze maand betekent voor Kim, Els en Marleen op pagina 1 van ons ZIN magazine.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART