

Kom jezelf tegen in de ogen van de ander

60 jaar geleden ontstond Bond zonder Naam uit universele naastenliefde. Emmanuel Levinas noemde dat la petite bonté. De kleine goedheid. Iets kleins, iets goeds doen voor de ander. Elkaar beluisteren. Elkaar vastpakken bijvoorbeeld. Gewoon mens zijn.

Laten we de immense betekenis van die kleine daden niet onderschatten.

Onze samenleving telt heel wat mensen die niet gezien of gehoord worden. Vergeten mensen met unieke talenten en kracht. Wat als we ook hen zouden omarmen als gelijken?

Durf met open hart en geest contact maken. Met mensen die je niet goed kent. Met Buitenbeentjes.

Maak contact.
Verwonder je.
Gun elkaar het licht in de ogen.
Wees mens.
Simpel.

Elke ontmoeting telt.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART