

## **Wie luistert, ziet.**

Luisteren is tijd durven verliezen.

Luisteren is niet jouw antwoord geven, wel jouw aandacht.

Luisteren is de ander volgen.

Laat de ander vinden.

In het luisteren ervaart de ander dat je van hem houdt.

Wie durft luisteren, voelt niet meer de drang om de ander te verlichten.

Maar begint te geloven dat het luisteren zelf al licht is.

Wanneer luisterde jij voor het laatst écht naar iemand?

Wanneer vroeg je iemand voor het laatst om te luisteren naar jouw verhaal?

Luister en laat je beluisteren.

