

Wat als de meeste mensen deugen?

De Nederlandse historicus en journalist Rutger Bregman schreef het boek De meeste mensen deugen. Tegen het wantrouwen van de samenleving in, tegen de oude boutade in dat de mens van nature slecht zou zijn. Bregman beweert het tegendeel en deed er vier jaar over om dat te onderzoeken: het goede in de mens.

Een radicale gedachte!

Want als de meeste mensen deugen en wij dat ook geloven, wordt de samenleving van wantrouwen er eentje van vertrouwen. Heel vervelend voor enge machthebbers die er alle belang bij hebben dat we elkaar niet vertrouwen. Hoe meer wij morren, hoe machtiger zij zijn. Dan hebben we veel managers nodig, anderen die de samenleving 'regelen', in goede banen leiden. Als we elkaar vertrouwen: niet!

Wat betekent het voor jou als je er bewust van wordt dat de meeste mensen deugen? Hoe kijk je dan naar de wereld? Wat verandert er? Hoe ga je om met je collega's, je burens?



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART

Lees ook wat de spreuk van deze maand betekent voor Marjan, Raf en Hans op pagina 1 van ons ZIN magazine.