

Moed?
Comfort ruilen
voor de magie van het onbekende

Iedereen kent het gevoel.
Je duffelt je lekker in.
Je zet je kap op.
Een donkere bril.
Je gaat voort op de weg die je al kent.

Omdat dat makkelijk is.
Of comfortabel. Vertrouwd.
Veilig.
Omdat je bang bent.
Van de ommezwaai. Het risico. De verandering.
Het onbekende.

Verandering vraagt moed.
Durven springen vraagt lef.
Je laten vallen.
In het grote niets.

Om dan zonder garanties te blijven geloven in jezelf.
Een nieuwe versie van jezelf misschien.
Een versie die je nog niet kende.
Die je nog niet zag.

Dat is de magie van het onbekende.



BOND
ZONDER
NAAM
VANUIT HET HART