

Drukte leidt af. Stilte geeft richting.

Drukte leidt af.
Stilte geeft richting.

Je kan vluchten in je werk.
Je kan vluchten in je hobby's.
Je kan vluchten in druk druk druk.
Afleiding doet soms deugd.
Om je zorgen te vergeten.
Om niet te moeten denken aan de berg die je overmorgen moet beklimmen.

Stilstaan is kijken naar die berg.
En stilte geeft je ruimte om de hoogte van de berg echt in te schatten.
Stilte geeft je de kracht om na te denken wie je medebeklimmers kunnen zijn.
Stilstaan is het mooiste pad over de berg bedenken.
Stilstaan is toelaten dat het pad over de berg helder wordt.
Het is toelaten dat het pad weer helder wordt.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART