

Er gewoon zijn kan zoveel doen.

Het is niet altijd evident de juiste woorden te vinden.
Je kan zeggen wat de meeste mensen zeggen of zwijgen zoals sommigen zwijgen. Je kan een rondje lopen om te ontlopen.
Je kan woorden zoeken in boeken.

Je kan ook aanbellen en er zijn.
Luisteren naar verdriet of stilte.
Kloppen op de donkere deur. Soep maken.
Koffie zetten. Een potje lekkers voor de deur.
Er gewoon zijn kan zoveel doen.
Doe dus maar. Ga maar. Klop aan.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART