

Wat je hebt, heb je vaak niet nodig.

De zomer was vervullend met reizen naar alle uithoeken van de wereld.
We struinden langs winkels en deden koopjes.
We waren moe van het werkjaar, verwenden onszelf.

Nu de herfst er is, vullen we de koelkast met sauzen, soepen en sappen.
We vullen de kleerkast met truien en jassen en bijpassende sokken en rokken.

En terwijl wij vullen, kreunt de aarde.
Van ons vliegen.
Van ons vullen.
Van ons kopen.
Van ons wegwerpen.

Het is ook maar aan déze kant van de wereld
dat we kunnen leven zoals we leven.
Maar de aarde kreunt. Luister ernaar en vraag je af:
Wat heb ik écht nodig?



**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART

Lees ook wat de spreuk van deze maand betekent voor Els, Lise en Musti op pagina 1 van ons ZIN magazine.