

En waar kan jij thuiskomen?

Je bent jezelf even niet, verdwaald misschien of twijfelend over welke weg.
Voel jij je thuis bij jezelf?
Is het huis waar je woont ook je thuis?

Heb je verdriet?
Weet je even niet meer wat gedaan?
Waar kom jij thuis in het holst van de nacht?
Wie heeft er in het donker al eens aan jou gedacht?

Thuiskomen is zoveel meer dan bed, bad, brood.
Het is een oneindige plek van warmte.
Waar jij mag geven en kan krijgen wat je zo hard nodig hebt.

Welkom thuis.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART

Lees ook wat de spreuk van deze maand betekent voor Walter, Kim en Pascal op pagina 1 van ons ZIN magazine.