

Als hij of zij aanklopt.
Als je in die ogen kijkt.
Als je voelt dat er iets op til is.
Als je weet dat het niet gemakkelijk is.

Luister met je ogen
naar wat niet gezegd wordt.
Begrijp vanuit de stilte.

Raak aan.
Blijf daar.
Stel een vraag.
Of twee.

En zoek samen naar wat die ander nog niet vond.
En naar wat jij nog niet begreep.

Luister goed naar wat niet gezegd wordt.



**BOND
ZONDER
NAAM**

VANUIT HET HART

Lees ook wat de spreuk van deze maand betekent voor
Diane, Conny en Marijke op pagina 1 van ons ZIN magazine.