

# GEEF MENSEN EEN PLUIM EN ZE KRIJGEN VLEUGELS



In ieder mens schuilen talenten.  
Het is aan jou om ze te willen zien.  
Kijk niet naar wat iemand niet kan.  
Ga op zoek naar wat iemand wel kan.

Weet je nog hoe heerlijk het was toen je een schouderklopje kreeg?  
Weet je nog hoeveel deugd het deed toen iemand zag waar jij  
goed in bent?

In ieder mens schuilt de mogelijkheid om te groeien.  
Geef water, geef zon, geef liefde.  
Wees overvloedig met aandacht.  
Geloof in de ander.

**Uit een zachte pluim groeien sterke vleugels.**

## TE OVERWEGEN



Wanneer kreeg jij laatst een compliment? Wat deed die schouderklop met jou? Wanneer gaf jij laatst iemand een pluim? En wat deed het bij de ander? En bij jou?



## OM TE DOEN

Geef binnenkort eens een pluim aan iemand die het écht verdient!